

33 jaar vriendschap met OKG

(1979 - 2012)

06-10-2012



6 Oktober 2012



Beste Smooksnuivers,

De Odenheimcommissie heet jullie van harte welkom in de bus op weg naar hopelijk een gezellige dag in Keulen met onze vrienden van de OKG.

Vandaag vieren we met elkaar dat de OKG en de Smooksnuivers 3 x 11 jaar geleden de eerste contacten legden voor een uitwisseling tussen beide verenigingen. Met elkaar kunnen we blij zijn dat deze vriendschap (Partnerschaft) tussen beide verenigingen al zo lang bestaat en tot vele mooie uitwisselingen en onderlinge vriendschappen heeft geleid. Hopelijk kunnen we daar met elkaar nog vele jaren aan toe voegen.

Onderstaand vinden jullie in het kort het programma van vandaag. Verder vinden jullie in dit boekje meer informatie over de stad Keulen, de locaties die we gaan bezoeken en wat suggesties voor de vrije besteding in de stad. Achterin bevindt zich ook een plattegrond van de stad.

11.00 uur           Aankomst bij het Karnavalsmuseum in Keulen  
                          Officiële begroeting onder het genot van een drankje  
                          Bezichtiging museum

13.30 uur           Aankomst bij de 'Gaffel am Dom' in centrum Keulen

13.30 - 14.30 uur   Gelegenheid om te lunchen in de stad

14.30 uur           Verzamelen bij de 'Gaffel am Dom' voor:  
                          - Stadswandeling onder leiding van een gids of  
                          - Rondrit met de Bimmelbahn

16.00 – 18.00 uur   Vrije besteding in Keulen

18.00 uur           Start avondprogramma in de 'Gaffel am Dom'  
                          Feestzaal bevindt zich op de eerste verdieping!

22.00 uur           Laatste rondje!

Ca. 22.30 uur       Vertrek naar huis.

We wensen jullie allemaal een hele gezellige dag toe!

Mochten er gedurende de dag vragen zijn, neem dan contact op met één van de leden van de commissie.

Met vriendelijke groeten,

De Commissie Odenheim:

Ger Bosveld           (06-46442345)

Esther Bot            (06-20364766)

Floor Leune           (06-13371268)

Carlien Zandbergen   (06-41101321)

Mark Smit             (06-14294696)

## Welkom in Keulen (Köln):



### Welkom in Keulen!

De levendige stad aan de Rijn met zijn 2000-jarige geschiedenis biedt een rijk cultureel leven, internationale beurzen en congressen en talloze grote evenementen. Bezienswaardigheden, zoals de op de UNESCO werelderfgoedlijst staande Dom en de twaalf Romaanse kerken zorgen voor onvergetelijke indrukken. Daarnaast beschikt de Domstad over een grote hoeveelheid musea en galeries die zich met de meest uiteenlopende tentoonstellingen bezighouden met de eigen geschiedenis, maar ook aandacht schenken aan moderne en hedendaagse kunst. Shopping, steegjes in de oude binnenstad en een unieke flair: Keulen wordt beschouwd als een van de beste shoppingmetropolen van Duitsland. En laten we ook het buitengewoon

uitgebreide nachtleven niet vergeten: Keulen is de stad met de grootste dichtheid aan cafés in Duitsland. Meer dan 3.300 horeca-ondernemingen nodigen u uit voor een koel glas Kölsch. De „Keulse levensaad“ werkt aanstekelijk – onze brochure biedt een eerste overzicht van de Domstad.

Of u nu op zoek bent naar stadsrondleidingen, een kaartje voor een evenement wilt kopen of een hotelkamer wilt boeken – in ons servicecenter direct tegenover de Dom helpen wij u graag verder. Wij wensen u een onvergetelijk verblijf in Keulen!

Uw KölnTourismus-team



Na aankomst worden we als groep ontvangen in het "Kölner Karnevalsmuseum":



Tradition • Faszination • Vielfalt

 English Information	<b>Startseite</b>	Service	Führungen	Presse	Kontakt
---	-------------------	---------	-----------	--------	---------

Tradition	Yellow
Faszination	Light Green
Vielfalt	Red
Partner	Dark Green
Ausstellungen / Events	Light Green
Söns noch jet?	Dark Green

### Köln, Karneval, Karnevalsmuseum

Rund 160 Kölner Karnevalsgesellschaften und -vereine, jährlich 1,3 Millionen Zuschauer beim Rosenmontagszug mit circa 10.500 Teilnehmern, über 500 Sitzungen und Bälle während der Session, unzählige Stadtteilumzüge, Musikgruppen, Künstler, Büttenedner und gewiss all die kölschen Jecken, ob Jung oder Alt, stehen stellvertretend für Köln und den Kölner Karneval.



Zeugnisse der antiken Welt belegen, rituelle Feste und Kulte – dem Karneval verwandte Formen – wussten bereits die Bewohner des römischen Kölns zu feiern, und daran hat sich bis heute nahezu nichts geändert.

In der karnevalistischen Hochburg, wo »et kölsche Hätz för der Fastelovend« schlägt, ist seit Juni 2005 auch das Kölner Karnevalsmuseum beheimatet.

Eingebettet in eine abwechslungsreich gestaltete Ausstellungsarchitektur vermitteln zahlreiche historische Exponate sowie moderne Audio- und Videoeinheiten die wissenswerten Aspekte der jeweiligen Epoche. Tauchen Sie ein in die Erlebniswelt des Kölner Karnevals und erfahren Sie mehr über Hintergründe und Kuriositäten.



**Das Kölner Karnevalsmuseum als Buch.**

Navigation icons: back, print, up

## Intro carnivalmuseum:

### The carnival museum of Cologne

*An experience with a difference*



#### **Come and visit the largest museum of carnival in the German-speaking area!**

Our museum opened its gates in 2005 and was already awarded the title of "2006 Location of Ideas and Innovations" the following year. The exhibition boasts a wide variety of exhibits from the history of carnival in Europe. Marvel at our collection of medals from Cologne's various carnival clubs or listen to typical carnival music in *kölsch*, the dialect spoken in Cologne.

Travel through time to experience the colourful history of carnival, from antiquity through the baroque era to modern times and find out all about one of the largest festivals in Germany. How was carnival celebrated and influenced through the ages?! Why and how did it become the event we know today?!

Come and escape into the vibrant joyful world of carnival or experience the dark moments of this bright and happy festival.

All this is possible in our museum covering a premises of 1,400 square metres. Whether you come alone, with friends, family or business partners, don't miss the opportunity of sharing this unique experience – and who knows, maybe it will entice you to celebrate the world-famous Cologne carnival yourself next year with us in the streets of Cologne.

Sending you a happy "Alaaf" until then!

Kölner Karnevalsmuseum  
Maarweg 134-136  
D-50825 Köln  
Phone: +49 221 574 00 76  
Fax: +49 221 574 00 75

**Opening hours**  
Thursday 10 am until 8 pm  
Friday 10 am until 5 pm  
Sat. & Sun. 11 am until 5 pm  
Closed during Carnival, Easter and  
the Whit holidays (Pentecost)

**Admission**  
Adults € 6  
Concession € 4  
Family ticket € 11  
Children (6-18) € 1  
Groups (15 ppl. or more) € 5

#### **Guided tours**

Bookings on KölnTourismus Booking Office +49 221 221 233 32

#### **How to reach the museum with public transport:**

Tram no. 1/Stop: Maarweg/10 minutes' walk

Bus nos. 141 and 143/Stop: Karnevalsmuseum/2 minutes' walk

## Leuk om te weten:



### **Carnaval in Keulen**

Onze oosterburen zijn ook niet vies van een feestje. En het Carnaval in Duitsland, zeker in Keulen, is zeer bekend. De enorme optocht - de grootste in Europa - heeft u vast wel eens op televisie bekeken.

Onze Carnavalsviering lijkt heel veel op die in Duitsland. Wij hebben gebruiken, zoals Prins Carnaval en de Raad van Elf, van onze oosterburen geadopteerd. Of misschien was het andersom. Hierover lijken de meningen verdeeld te zijn.



### **Bauer und Jungfrau**

Het Keulse Carnaval begint in de eerste helft van de 19e eeuw. In aanvulling op de Prins bestaat er in het Keulse Carnaval ook een Kölner Bauer (boer) met aan zijn zijde de Kölner Jungfrau (dame). Deze laatste rol wordt overigens ook door een man vertolkt. Beide figuren worden zelfs geassocieerd met de Romeinse geschiedenis. De Jungfrau zou Agrippina kunnen voorstellen, de in Keulen geboren Romeinse keizerin.

Keulen heeft een Carnavalsmuseum. Voor geïnteresseerden het adres en telefoonnummer: Maarweg 136, 50852 Köln, Deutschland. Telefoonnummer 0049221574000.



### **Weiberfastnach**

De Carnavalsagenda in Keulen ziet er als volgt uit. Even los van andere activiteiten die bij het seizoen horen, begint het Keulse (straat)Carnaval op de donderdag die Weiberfastnacht wordt genoemd. Van oudsher is Weiberfastnacht het feestje voor vrouwen gedurende de vastentijd. Het bestaat al ettelijke eeuwen en de vrouwen hadden het op deze avond voor het zeggen.



### **Rosenmontag**

Na donderdag gaat het verder met Karnevalsfreitag, Karnevalssamstag en u raadt het al Karnevalssonntag. Vervolgens de overbekende Carnavalsmaandag: Rosenmontag. Op Rosenmontag vindt de grote optocht plaats die door de televisie (ARD) wordt uitgezonden. Het begrip Rosenmontag zou van het Nederduitse 'rasen' afstammen dat 'vrolijk zijn' betekent. Ook hier zijn de historici het niet over eens.



### **Veilchendienstag**

Hierna staat Veilchendienstag (Violdinsdag) op het programma waar het Carnavalfest 's avonds wordt afgesloten met het verbranden van een stropop bij de diverse cafés. Op Aswoensdag (Aschermittwoch) wordt er vis gegeten.



## Verzamelpunt middag- en avondprogramma (Gaffel am Dom):



Bahnhofsvorplatz 1 | 50667 Köln | Telefon: 0221 - 9 13 92 60  
e-Mail: info@gaffelamdom.de | Reservierung  
Unsere Öffnungszeiten finden Sie hier



BRAUHAUS    ESSEN & TRINKEN    VERANSTALTUNGEN    JOBS IM BRAUHAUS    KONTAKT



### Unser Brauhaus direkt am Dom. Da geht der Kölner zu Fuß hin.

Unser Brau- und Wirtshaus „Gaffel am Dom“ befindet sich im Deichmannhaus auf der nördlichen Seite des Kölner Doms. Sie können es durch den Haupteingang an der Trankgasse zwischen Bahnhof und Dom oder durch den Seiteneingang auf dem Bahnhofsvorplatz betreten.

Parkmöglichkeiten bestehen im Dom-Parkhaus gleich gegenüber (Zufahrt über die Komödien- oder Marzellenstraße) sowie in den umliegenden Parkhäusern der Innenstadt, die nur einen Steinwurf von uns entfernt sind. Außerdem befinden sich U-Bahn und Bus-Haltestellen sowie Taxistände in unmittelbarer Nähe.

Mir sie op Facebook



Gaffel am Dom  
Eingänge: Trankgasse oder  
Bahnhofsvorplatz 1  
50667 Köln (Altstadt-Dom)  
Tel. 0221 - 9 13 92 60  
Hier Anfahrtskizze downloaden >>

## Gaffel Kölsch: Das Beste was ein Brauhaus in Köln bieten kann

Das klassische Gaffel Kölsch ist eine besonders frische Kölner Bierspezialität, die nach bewährtem Familienrezept und dem Deutschen Reinheitsgebot von 1516 mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt gebraut wird.

Der feinherbe, angenehme, leicht hopfenbetonte Geschmack, ergänzt um die goldgelbe Farbe und den feinporigen Schaum ist charakteristisch für dieses Traditionsprodukt und unterscheidet Gaffel Kölsch deutlich von allen anderen Kölschmarken.

Mit unserem Gaffel Kellerfass-System, dem eine ununterbrochene Kühlkette von der naheliegenden Brauerei bis zum Brauhaus-Zapfhahn zugrunde liegt, können wir garantieren, dass Sie Gaffel Kölsch in der klassischen 0,2l Kölschstange stets braufrisch bei 6 ° bis 8 °C Trinktemperatur genießen.



Brauart: obergärig  
Biergattung: Vollbier  
Stammwürzegehalt: 11,2 %  
Alkohol: 4,8 Vol. %  
Brennwert: 172 kJ (41 kcal)/100 ml  
Bittereinheiten (BE): 24 - 26

Tochtje met het bommeltreintje door Keulen (Köln) voor de liefhebbers:



**WOLTERS**  
**BIMMELBAHNEN**

Tel.: +49 (0) 22 34-7 72 26 Fax: +49 (0) 22 34-7 08 88  
E-Mail: [info@bimmelbahnen.de](mailto:info@bimmelbahnen.de) English:   
Concept & Design...

**Stadtrundfahrten mit der Bimmelbahn**

Ab sofort neue Haltestelle am Kölner Dom:  
Köln Tourismus gegenüber den Domtürmen.  
Straße: "Burgmauer/ Ecke Kardinal Höffner Platz"

Köln Zoo

Wolters Bimmelbahnen

Wolters Bimmelbahnen

Schoko-Express Zoo-Express Weihnachtsmarkt-Express Sonderfahrten Partner Kontakt



# Rote Linie/Red Line: SCHOKO-EXPRESS/CHOCOLATE-EXPRESS

## Grüne Linie/Green Line: ZOO-EXPRESS/ZOO-EXPRESS

# Fahrplan/Timetable

## Rundfahrt/Round Trip



### Rote Linie/Red Line:

## SCHOKO-EXPRESS CHOCOLATE-EXPRESS

Lernen Sie mit uns die Schokoladenseite von Köln kennen! Wunderschöne Rundfahrt mit dem SCHOKO-EXPRESS durch die untere Altstadt, entlang der Rheinpromenade bis zum Schokoladenmuseum, Sport- und Olympiamuseum und Rheinhafen. Die Rückfahrt führt Sie durch die obere Altstadt, Gürzenich, Heumarikt, am Historischen Rathaus vorbei zum Kölner Dom.

Get to know Cologne at its best by going on the wonderful CHOCOLATE-EXPRESS round trip! It will take you through the lower part of the Old Town, along the Rhine Promenade to the Chocolate Museum, the Sports and Olympic Museum and the Rheinpark Harbour. On the return trip you will see the upper part of the Old Town, the Gürzenich Concert Hall, Heumarikt, the historical Town Hall and finally Cologne's famous Cathedral.

### Grüne Linie/Green Line:

## ZOO-EXPRESS

Das „Tierische“ Vergnügen für Jung und Alt. Wunderschöne Rundfahrt mit dem ZOO-EXPRESS über die Rheinpromenade bis zum Kölner Zoo, Rheinselbahn, Botanischen Rheinseilbahn. Die Rückfahrt führt Sie vorbei am Weinmuseum und Oberlandesgericht, durch das Agnes Viertel, entlang des Eigelsteins bis zum Kölner Dom.

Fun at the Zoo for both „old and young“ can be had by going on the wonderful ZOO-EXPRESS round trip along the Rhine Promenade past the Rhine Cable Car, and the Botanic Gardens to the Zoo. The return trip takes you past the Wine Museum, the Regional Appeals Court Building, through the really traditional Cologne „Agnes“ Quarter and along Eigelstein Street to Cologne's famous Cathedral.

### Fahrpreise/Fare:

	Einfache Fahrt/ One Way	Rundfahrt/ Round Trip
Erwachsene/ Adults	3,50 Euro	6,00 Euro
Kinder/ Children*	2,00 Euro	3,50 Euro
<b>Kombiticket „Himmel un Ad“ (Zoo-Express + Seilbahn, Hin- und Zurück)</b>		
<b>Combined ticket „Himmel un Ad“ (Zoo-Express + Cable Car, Round-trip)</b>		
Erwachsene/ Adults	10,00 Euro	Kinder/ Children* 5,00 Euro

\* (bis 12 Jahre/up to 12 years old) | Änderungen vorbehalten! Subject to alterations!



Het kan niet missen de Dom in Keulen, zeker een bezoekje waard:



## Dom van Keulen

De Dom van Keulen of Kölner Dom is de bekendste en belangrijkste bezienswaardigheid van de stad. Het is de **grootste kathedraal** die in heel Duitsland te vinden is en het is tegelijk een van de grootste van Europa. De kerk is meer dan 144 meter lang en 86 meter breed. De torens hebben een hoogte van ruim 157 meter. Bezoekers moeten een trap van 509 treden overwinnen om te kunnen genieten van het **stadspanorama** vanuit een toren.

De bouw van de Dom van Keulen begon in de dertiende eeuw. Het zou meer dan **630 jaar** duren om de kerk volledig af te werken. De locatie van de Dom is niet toevallig gekozen. In de Romeinse Tijd was het al een ontmoetingsplaats voor christenen en eerder waren er al kerken opgetrokken op die plaats in het centrum van Keulen. De aanzet voor de huidige Dom werd gegeven toen de relikwieën van de **Drie Koningen** in de twaalfde eeuw naar Keulen werden gebracht. Daarmee werd de stad een belangrijk **pelgrimsoord**. De geestelijken besloten dat de pelgrims een waardige kerk verdienden.

Het meest opvallende aan de Dom van Keulen zijn de klokken. De torens hebben **11 klokken** waarvan de Sankt-Petersglocke of simpelweg **Dikke Piet** de grootste is. Het is ook de **grootste kerkklok** ter wereld met een vliegende klepel. Het typische harde geluid van de klokken is een toeristische attractie geworden. Andere troeven van de Dom zijn enkele van de mooiste glas-in-loodramen die in Europa te vinden zijn.

Heel beroemd zijn de ca 40.000 "liefdes" hangslotjes aan de brug!



Volop winkels in Keulen, te veel om even te shoppen, aanrader is de enige en grootste carnavalswinkel van het zuidelijke halfrond "Deiters" in de Gürzenichstrasse, zie de gele ster op de plattegrond:





## Shoppen:



### SHOPPEN

Keulen is een van de populairste shopping-metropolen in Duitsland. De uitgestrektheid van de winkelstraten, de individualiteit van de winkels en de bijzondere stadsflair maken de Domstad tot een geliefde bestemming voor shoppingliefhebbers.

De **Hohe Straße** die direct bij de Dom begint en in de Romeinse tijd de verbinding vormde met Xanten, ontwikkelde zich in 1967 tot het eerste voetgangersgebied in Duitsland. Op een goede kilometer staan schoenenwinkels, bekende modiefilialen en juweliers gebroederlijk naast elkaar.



De meest populaire en tegelijk bekendste shopping- en flaneerpromenade is echter de **Schildergasse** die op de **Hohe Straße** aansluit. Naast het afwisselende winkelaanbod heeft de Schildergasse, benoemd naar de hier destijds woonachtige schilders van wapenschilden, ook op architectonisch gebied een heleboel interessants te bieden: een bekende bezienswaardigheid en shoppingadres is het door de



beroemde architect **Renzo Piano** ontworpen „Wereldstadhuis“. Het gebouw, waarin de kledingsketen **Peek en Cloppenburg** gevestigd is, herinnert qua vorm aan een gestrande walvis en wordt door de Keulenaren ook zo genoemd sinds de opening in september 2005. In 2006 werd het met de architectuurprijs van de onroerend goedbeurs in Cannes bekroond.

Waar de **Hohe Straße** en de **Schildergasse** samenkomen bevindt zich het warenhuis **Galeria Kaufhof**; met 36.000 vierkante meter verkoopoppervlak is het het grootste warenhuis van de Domstad en de op een na grootste van Duitsland.

Vanaf de **Schildergasse** is het ca. tien minuten te voet via de **Neumarkt** naar de **Mittelstraße** en de aangrenzende **Pfeilstraße**. In de jaren, 40 van de vorige eeuw waren hier de kleinere handwerkbedrijven gevestigd. Tegenwoordigen vinden we hier meer dan 70 hoogwaardige winkels voor mode, accessoires en sieraden. Grote trekpleister van de **Mittelstraße** is het „Apropos“, hét exclusieve adres in Keulen. Op 600 m<sup>2</sup> biedt de concept store een keuze uit vele exquise merken binnen de modescene en cosmeticabranche.



Tot hét adres voor een jonger publiek van Keulen heeft zich sinds de jaren '60 de **Ehrenstraße** ontwikkeld: deze straat biedt een spannende mix van grappige mode- en schoenenzaken, goed gesorteerde boekwinkels en moderne cafés.

Niet alleen bij regen zijn de winkelpassages van Keulen een bezoek waard – in de **Neumarktgalerie**, al van verre te herkennen aan de grote, omsloten ijswafel die uit het dak steekt, is op drie etages alles te vinden wat een shoppingdag tot een perfecte belevenis maakt: modezaken, supermarkten, drogisterijen en delicatesseszaken. Naast een overgang naar de grote **Mayersche Boekhandel** is er ook een ingang naar warenhuis **Karstadt** en een naar trekking- en outdoorspecialist **Globetrotter**, waar toekomstige wereldreizigers op vier etages hun uitrusting kunnen samenstellen.

## Carnaval in Keulen is groots en heel bekend:

### EVENTS

### HET KEULSE CARNAVAL

Het hoort tot Keulen zoals de Dom en de Rijn, en en passant brengt hij de inwoners van Keulen nog in stemming van het „Vijfde Jaargetijde“. Ieder jaar op 11 november, exact om 11:11 uur begint het carnaval, dat hier ook wel „Fastelovend“ of „Fasteleer“ genoemd wordt. Het is iedereen toegestaan om grappen over iedereen en over zichzelf te maken; hiertoe bieden de ruim 600 evenementen tussen oud-en-nieuw en As-



woensdag voldoende gelegenheid. Vooral op de Dwaze Dagen rond Rosenmontag, het eigenlijke hoogtepunt van de narrentijd, luidt het parool: hoe gekker, hoe beter. Tijdens Weiberfastnacht (op donderdag) worden de straten, 's morgens vroeg bevolkt door

gekostumeerde dames (en heren), die naar kantoer, de bouwplaats of de winkel gaan en vanaf 10:00 uur in groten getale naar de Oude Markt gaan, waar dan om 11:11 uur de opening van het straatcarnaval met het Keulse Driegersterne – Prins, Boer en Jonkvrouw – plaatsvindt. Miljoenen „Jecke“ beleven tijdens de Rosenmontagoptocht de triomftocht van prins, boer en jonkvrouw, het Keulse driegersterne. Daarbij wordt er natuurlijk ieder jaar geprobeerd om het driegersterne van het jaar ervoor qua ideeën, grappen en kleur te overtreffen. Talloze praalwagens, grote figuren, tientallen blaaskapellen uit de hele wereld honderden paarden en bont voetvolk brengen de narren langs de kant van straat en op te tribunes langs de route in de juiste stemming. En telkens weer klinkt tussendoor de strijdkreet „Alaaf“, de roep om „Kamelle“ (snoep) en „Strüßjer“ (bloemenboeketjes), die massaal onder het prettig gestoorde volk worden gestrooid.

Een uitgebreide  
carnavalskalender met  
alle evenementen, tips  
en adressen van de  
carnavalsverenigingen  
komt exact bij de  
opening van het seizoen  
op 11 november uit bij  
KölnTourismus.



Op de dag ervoor, op carnavalzondag, bezoeken honderdduizenden mensen de optochten van de scholen en stadswijken, de Schull- un Veedelszög.

Sinds de jaren '80 heeft zich in Keulen een alternatieve carnavalsgroep ontwikkeld. Deze organiseert allerlei carnavaleske activiteiten die zich afzijdig houden van het feestcomité of de hieraan verbonden verenigingen. Wat tijdens de caberetistische alternatieve carnavalsbijeenkomst in 1984 is begonnen, is intussen uitgegroeid tot een vast bestanddeel van het carnaval met een breed aanbod aan festiviteit.

Tot de alternatieve activiteiten behoren naast het genoemde cabaretvariété de optocht der geesten en de stropoppenverbranding in de nacht voor Aswoensdag. Ook het homo-lesbische carnaval is tegenwoordig razend populair.

Maar of u nu het traditionele of alternatieve carnaval viert: in Keulen roept men „Alaaf“ en onder geen enkel beding „Helau“!

Kaarten voor bijeenkomsten en bals, als ook tribunekaarten voor de optochten zijn verkrijgbaar bij KölnTourismus en sommige voorverkoopadressen en vanaf januari in de voorverkoopwagens van het feestcomité op de Neumarkt. Wij adviseren u om tijdig te boeken.



"Cultuur" (hoe om te gaan met uw biertjes, niet in het geheel onbelangrijk!!!!):

## KÖLSCHKULTUR



Kölsch wordt niet alleen als dialect gesproken, het wordt ook gedronken. En drinken konden de Keulenaren altijd al erg goed – ook ten tijde van de Romeinen, zoals het Dionysosmozaïek in het Romeins-Germaans Museum bewijst. Van de circa 3.300 restaurants en cafés van de Domstad zijn de Keulse brouwerijen de meest traditionele, waarvan de oorsprong al van eeuwen geleden dateert. Het bovengistige Kölsch wordt hier in de typische Keulse stangen getapt. Met een stevige Rijnlandse maaltijd behoort het tot Keulen zoals Dom en Rijn. In veel van deze brouwerijen serveert de kelner, „Köbes“ genaamd, nog altijd in de blauwe klederdracht van brouwerijknechten. Bij een Kölsch past de „Halve Hahn“, een roggebroodje met belegen Goudse kaas en een beetje uien en mosterd. Tot de andere specialiteiten van de brouwhuizen horen de „Kölscher Kaviar“ (bloedworst met uien), „Rievkooche“ (aardappelkoekjes), „Himmel un Äd“ (appel = hemel en aardappelpuree = aarde - meestal met gebraden bloedworst) en natuurlijk ook het „Hämmche“ (varkenspootje). In de vele brouwhuizen gaat het er gezellig en zeer familiair aan toe. Ook bezoekers van de stad worden graag opgenomen in de ronde om de blank geschuurde houten tafel.



Het Kölsch wordt zonder bestelling neergezet, totdat het bierviltje op het lege glas aangeeft, dat men „genoeg“ heeft. Op deze grappige eigenaardigheden moet u zich als gast gewoon instellen en deze accepteren. Na het bezoek aan een brouwerij begrijpt u waarom bier, dialect en leefwijze in deze stad dezelfde naam hebben – Kölsch dus!

Heel veel plezier in Keulen samen met OKG, maak er iets moois van!



